



Vakantiewoning in Zweden sinds augustus 2012:

Björköby, Vetlanda

Al jaren droomde ik van verhuizen naar Zweden. Maar manlief zag dat niet helemaal zitten, en emigreren moet een gezinsbeslissing zijn, daar was en ben ik van overtuigd. Daarom zochten we een goed compromis. Het werd een vakantiehuis in Zweden.

Ik lees en spreek Zweeds. Maar het is avondschoon-Zweeds, dus heel veel praktijkoefening krijg ik niet.

De website van Hemnet op de voet volgen, was echt niet moeilijk. Ook andere sites bekijken, huizen vergelijken ... konden we best zelf.

Maar dan ...

Een paar huizen bleven hangen. Waarom raakten ze niet verkocht? Was de omgeving echt wel zo mooi als de foto's lieten vermoeden?

We zochten en vonden StugainZweden. Ze bleken de juiste mensen op het juiste moment, en vooral op de juiste plaats. ☺

Eric en Tamara reageerden vlot op onze mails, en waren ons vriendelijk maar toch professioneel van dienst. Eric bezocht onze top 2, maakte een uitgebreid fotoverslag en, voor ons nog het allerbelangrijkste, gaf ons zijn persoonlijke mening. Het huis waar wij helemaal vol van waren, kon hem niet bekoren. Hij vertelde ons dat het veel donkerder en kleiner was dan de foto's lieten vermoeden. Wij (nu ja, vooral ik, ik ben nogal eigenzinnig) geloofden er niet veel van, dachten dat het een kwestie van smaak was.

Een paar maanden later gingen we deze huizen, en nog een viertal andere, zelf bekijken met de plaatselijke makelaars. En ooooh, wat had Eric overschot van gelijk. Het huis was niets voor ons. Veel te benauwd, en burens die zowat in huis konden kijken. Toen wisten we pas helemaal zeker hoe belangrijk een kenner ter plaatse is.

We bekeken ook het huis dat we nu het onze mogen noemen, ons eigen Hullerombullerhus. We waren direct verkocht.

StugainZweden

Eric en Tamara Verhaegh
Tiarp Toragården 5
521 91 Falköping, Zweden

Mobiel: 0046 (0) 76 848 1717
Kantoor: 0046 (0) 515 36 140
Mail: info@stugainzweden.nl



Weer thuis contacteerden we Eric, die op ons verzoek het huis grondig heeft bekeken. En dan bedoel ik ook GRONDIG. Hij zat met zijn neus onder de dakpannen, kroop onder was- en andere bakken, en fotografeerde alles in een nieuw fotooverslag.

We zijn ervoor gegaan en hebben daar nog steeds geen spijt van.

Op de dag van de overdracht was onze vakantie helaas al voorbij. Eric kreeg van ons een volmacht en regelde alles. Wat een luxe.

Als Vlaming (in ons geval) kun je dan wel denken alles even zelf te regelen. Maar Stuga in Zweden is een erg geruststellende hulp ter plaatse.

Dat Eric en Tamara ook nog eens prettige mensen bleken te zijn, is alleen maar een meevaller. ☺

Joke

Han en Joke

<http://hullerombullerhuset.wordpress.com>