



### **Vakantiewoning in Zweden sinds eind 2011:**

#### **Björköby, Vetlanda**



#### **Een jongensdroom,**

***Een van mijn jongensdromen is altijd geweest, te kunnen reizen zonder bagage. Met die droom heel diep in m'n achterhoofd zijn wij, mijn vrouw Ellen en ik, op een dag in maart 2010 terecht gekomen op de second-home beurs.***

Na behoorlijk wat omzwervingen in de wereld, in de zuidelijke landen en in zuid-oost azië, waren we de laatste jaren wat vaker met vakantie geweest in scandinavië, te beginnen met Denemarken. Omdat Denemarken ons heel erg beviel kregen we ook interesse in Zweden, een land waar mijn vrouw ooit al eerder was geweest.

Dit gezegd hebbend, liepen we nietsvermoedend de second-home beurs binnen. Uiteraard was de eerste stand die we zagen er een van een organisatie in Groningen, waar je voor heel veel geld een cottage kan kopen waar je dan heel erg kort in mag verblijven, not our cup of tea dus.

Opeens zagen we een vlaggetje van een ons bekend land, Zweden. Vakantiehuis in Zweden? mmmmm, nou ja, kunnen we toch niet betalen, maar even vrijblijvend kijken kan geen kwaad. StugainZweden staat er boven de stand.

We raken al snel aan de praat met Eric en Tamara Verhaegh, die ons een, laten we zeggen, verhelderend beeld geven van de mogelijkheden in Zweden. Iets om over na te denken dus. Tijdens onze volgende vakantie in Zweden keken we in ieder geval opeens met heel andere ogen naar de huisjes die we tot dan toe hadden gehoord.

In maart 2011 zijn we weer naar de secondhome beurs geweest. StugainZweden zal ons, na een jaar, al wel glad vergeten zijn, dachten we. Niets was minder waar! We werden ontvangen als oude bekenden! inmiddels waren onze plannen een stuk reëler geworden, zodat we ook iets hadden om over te praten.

Vanaf dat moment zijn we, met behulp van Eric en Tamara, actief op zoek gegaan naar een huis in Zweden. In het begin naar romantische roodgekleurde huisjes midden in de eeuwig zingende bossen, en juist daar waren de adviezen van StugainZweden van onschatbare waarde, want rode huisjes midden in een bos zijn midden in de winter wat minder romantisch, want soms zelfs onbereikbaar door de sneeuw.

#### **StugainZweden**

Eric en Tamara Verhaegh  
Tiarp Toragården 5  
521 91 Falköping, Zweden

Mobiel: 0046 (0) 76 848 1717  
Kantoor: 0046 (0) 515 36 140  
Mail: info@stugainzweden.nl



Eric had, sneller dan wij zelf bijna, in de gaten wat wij echt zochten, en na een aantal bezichtigingen, die hij voor ons gedaan had zijn we tegen ons droomhuis aangelopen. Een vrijstaand huis in Björköby, vlak bij Vetlanda.

Daarna volgden een paar spannende dagen van bieden en wachten, waarin Eric ons door zijn marktkennis ter plaatse zeer van dienst was, en op 16 augustus 2011 waren we door de bocht!

Onze volgende vakantie in Zweden was een heel andere dan we gepland hadden. We zijn op 29 augustus 2011, samen met Eric en de makelaar, het huis gaan schouwen, en we hebben ter plekke de knoop doorgesneden! Alle contacten die daarvoor nodig waren, waren al door Eric gelegd, zodat we diezelfde dag al de voorlezing van ons voorlopig koopcontract konden beleven, in het Zweeds, en daarna keurig in het Nederlands vertaald en toegelicht door Eric.

Inmiddels zijn alle formaliteiten geregeld, hebben we water en elektriciteit en zit de eerste verbouwing, die van de badkamer, er al weer aan te komen! Ook dit allemaal geregeld via StugainZweden, om nog maar te zwijgen van de hulp bij het openen van een bankrekening bij een Zweedse bank.

We hebben via StugainZweden zelfs een tuinman annex huisbeheerder die elke maand ons huis inspecteert en in de zomer het gras maait, want een huis kopen is niet het einde van het verhaal, maar juist het begin, en juist daar is StugainZweden goud waard, met zijn adviezen en diensten.

Een Stuga in Zweden? dan weet u nu de weg!

*Bram en Ellen van Heusden,*