



Vakantiewoning in Zweden sinds midden 2008: Bodafors, www.vakantiehuiszuidzweden.nl

Hej hej

Op een zondagmiddag zeiden we tegen de kinderen die gezellig op visite kwamen. "We hebben een tweede huis gekocht." De reactie was natuurlijk; heerlijk, en waren zij al plannen aan het maken over weelderig flaneren over boulevards en langs de kusten van de Middellandse zee.

Het huis staat in Zweden.....

"Zweden" zeiden zij in koor. Wat moet je nou in Zweden zoeken? Het regent daar altijd en het is koud!" Rust, ruimte en ongereptheid. Was ons antwoord.

We waren al lange tijd geïnteresseerd in een tweede huis en zoals zo veel mensen dachten wij in eerste instantie aan Frankrijk, zonnig, mooi, maar ook Fransen en duur. Van kennissen hoorden we dat in Zweden het meer betaalbaar was. Zo zijn wij gaan googlen en zagen de huizen voorbij komen. Pipi Langkous huizen, rode houten huizen, huizen met een zwembad, huizen met een sauna. Daar bleven wij op terug komen. En de prijzen? We hebben echt een paar maal moeten kijken, dit kan niet waar zijn, een tiende van wat zo'n beetje de prijzen zijn in Nederland. Knijp eens in mijn arm, ik droom toch niet? Nee, een droom van het tweede huis, kwam wel dichterbij.

Via Google kwamen wij op de site van Eric en Tamara Verhaegh, www.stugainzweden.nl terecht. Dat was leuk, het waren Nederlanders die ons bij zouden staan met de aankoop van een huis in Zweden. Sterker nog, het waren oud Zoetermeerders, wij komen ook uit Zoetermeer. Vaderlandslievend, toch een beetje Frans?

Nadat we een huis op het oog hadden, hebben we met Eric Verhaegh een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. Wij zaten thuis en Eric is met de makelaar gaan kijken en heeft naderhand een rapport gemaakt met foto's. We zijn steeds begeleid tot aan de oplevering toe. Erg handig, want de Zweedse taal is niet makkelijk. Gelukkig spreken veel Zweden ook Engels, dat maakt het een stuk makkelijker. Helaas zijn de officiële stukken in het Zweeds, dan kan je goede hulp best gebruiken.

Via Eric en Tamara krijgen we nog steeds hulp, soms in de vorm van een verbouwing, Zweden is niet naast de deur. Soms in het vertalen van een document of procedures die in Zweden gelden. Inmiddels is het huis opgeknapt en geschilderd. De sauna geschilderd en geordend. En verhuren wij het huis regelmatig door het jaar heen. Wanneer we willen, kunnen we heerlijk naar ons eigen huis in Zweden. Er is nog veel te ontdekken, daar gaan we nu mee beginnen, na al het klussen. De reis naar Zweden hebben we op verschillende manieren gedaan, de boot, overtocht met de pont en over de bruggen in Denemarken. Soms blijven we overnachten in Duitsland. Zo maken wij steeds ons eigen vakantie.

Wat Zweden betreft: wat een ruimte en vriendelijke bewoners, wij hebben goed contact met onze burens en de bewoners in het dorp, het is echt ons tweede huis!

Met vriendelijke groet,

Jos en Monique Nühn

StugainZweden

Eric en Tamara Verhaegh
Tiarp Toragården 5
521 91 Falköping, Zweden

Mobiel: 0046 (0) 76 848 1717
Kantoor: 0046 (0) 515 36 140
Mail: info@stugainzweden.nl