



Hej, hej,

De eerste maand van het jaar zit er alweer op, sterker nog we zijn alweer aan de tweede maand begonnen ! De tijd vliegt voorbij, voor we het weten is het weer Oud en Nieuw.

Na vanaf eind oktober een witte deken over ons heen gehad te hebben vinden we het erg prettig dat de afgelopen dagen de dooi ingang gekomen is. Hoewel, vanmorgen deed ik niets vermoedend de deur open en lag er een dun laagje verse sneeuw! De kinderen blijven het geweldig vinden, maar van mij mag de lente komen.

Kan me zo voorstellen dat door het zachtere weer in Nederland de lente- en zomerkriebels bij jullie al enige tijd geleden begonnen zijn. En daarmee ook de gedachten aan vakantie en een leuke Stuga in Zweden.

Dan heb ik een leuk nieuwtje voor jullie want wij komen weer naar jullie toe:

**18 - 19 - 20 maart
Second Home Beurs !
Hal 7, Stand E064**

Peter, Ilse en Jaap hebben met onze hulp een woning gekocht en komen op de beurs hun ervaringen met jullie delen. Zijn jullie nu al nieuwsgierig kijk dan op onze site voor hun verhalen.

Wacht nog even met kaarten kopen, want via ons kunnen jullie gratis kaarten krijgen. Hoe ? Dat horen jullie nog van ons. Zijn er in je kennissenkring nog meer geïnteresseerden, schroom dan niet om ze op onze aanbieding te wijzen.

Overigens zijn we ook op de beurs voor iedereen die denkt aan een permanente verhuizing naar Zweden.

Hälsingar,
Eric en Tamara