



Hallo Allemaal,

Zoals jullie weten zijn we net weer terug van de IMMO Second Home beurs in Houten.

We hebben het echt overweldigend gevonden zoveel enthousiaste mensen te mogen ontmoeten. Iedereen met zijn eigen ideeën en wensen. Plannen voor de aankoop van een vakantie woning tot het permanent gaan wonen in Zweden hebben we mogen horen.

Naast alle mensen die nog plannen hebben voor de aankoop van een woning hebben we ook een aantal "oude bekenden" gezien. Erg leuk voor ons dat jullie interesse in ons blijven hebben ! En tja het was druk, dus hebben we jullie maar bij elkaar gezet om jullie ervaringen uit te wisselen.



Ook deze keer hebben Jaap en Ilse Hoekstein ons weer bijgestaan om hun ervaringen bij de aankoop en het verhuren van een vakantie woning te delen met onze bezoekers. Hartelijk dank daarvoor !

Mocht u deze nieuwsbrief **niet** meer willen ontvangen stuurt u dan een berichtje naar geennieuwsbrief@stugainzweden.nl dan halen wij u direct uit het mail bestand.



Mocht u nog een vakantie gaan plannen en richting Zweden willen komen kijkt u dan eens onder het kopje "Te huur" op onze site, daar vindt u o.a. de woning van Ilse en Jaap en onze eigen Stuga in Fröjered !

Wilt u tijdens uw zoektocht geheel in de Zweedse sferen komen, dan kunt u voor echt overheerlijke Prinsesstårta terecht bij banketbakkerij Dekker in Pernis.



www.banketbakkerijdekker.nl

Vanuit een besneeuwd landschap wensen we jullie alvast een mooi voorjaar en veel plezier tijdens de zoektocht naar jullie droomwoning. En voor iedereen die al in de gelukkige omstandigheid verkeert een droom van een woning te bezitten, geniet er lekker van !

Groetjes Eric en Tamara
Tim en Guus