



Vakantiewoning in Zweden sinds zomer 2008: Omgeving Nässjö

Hej Hej,

Het begon als een zoektocht, naar wat eigenlijk? Een camper zou mooi zijn en dan in Canada. We kwamen uit in Zweden, bij Eric (Verhaegh). Een wonderlijke reis die niet beter had kunnen eindigen. Toen we onze huidige woning in midden Zweden op internet hadden gespot en Eric hadden gevraagd om aan ons rapport uit te brengen over de staat van de woning, was de beslissing snel gevallen.

Op slag verliefd op een mooi huis, en dan goed geholpen worden, daar zochten we om. En dan kom je uit bij Eric en zijn *StugaInZweden*.

Zijn deskundig maar vooral eerlijk oordeel, de uitgebreide informatie met foto's ondersteund, maakte ons direct enthousiast. Zonder het huis verder gezien te hebben, maar volledig vertrouwend op Eric's deskundig oordeel, hebben we de sprong gewaagd en hem opdracht gegeven voor ons de bemiddeling voor de aankoop van ons huis te doen. Zijn kennis van de zweedse taal, zijn betrokkenheid bij het proces en vooral zijn kennis op het gebied van de (juridische-en aankoop) procedures zijn voor ons van grote waarde geweest.

Inmiddels hebben we ons huis daar al weer 1,5 jaar en we hebben ons geen moment vervuild, wetend dat als er problemen komen, *StugaInZweden* (Eric en Tamara) op de achtergrond aanwezig zijn om ons waar nodig bij te staan. Dat voelt vertrouwd.

De prettige manier van werken van *StugaInZweden*, de open houding die Eric en zijn vrouw Tamara laten zien in hun aanpak om mensen bij te staan in het kopen (en/of) onderhouden van hun mooie bezit in Zweden is als een warm bad. Door hen is ook thuiskomen in je second home daarom een vertrouwd gevoel. Wij hadden het zelf niet zo snel en zo goed voor elkaar gekregen.

Eric en Tamara, tack så mycket!

Familie de Haan